



**Buitenlandreis
Berlijn
16 t/m 19 januari 2024**



Inhoudsopgave

Beste Berlijngangers, Naar welke stad gaan we ook al weer?	3
Berlijn als hoofdstad van het Duitse Rijk	3
De impact van de Tweede Wereldoorlog.....	4
De hereniging.....	5
Berlijn in de 21e eeuw	5
Kamerindeling	6
Wat moet je allemaal meenemen?	7
In welk hostel verblijven we?	8
Hoe kun je ons bereiken?.....	9
Gedragsregels.....	10
Reisprogramma.....	11





Beste Berlijngangers,

Julie hebben gekozen voor de reis naar Berlijn. In vier dagen gaan we proberen jullie een mooie indruk te geven van deze geweldige wereldstad!

Berlijn is een prachtige stad met een rijke geschiedenis die zijn oorsprong vindt in de 13e eeuw. Hoewel de stad vandaag de dag vooral bekend is vanwege de prachtige architectuur en historische gebouwen, kent Berlijn een ruig verleden. De meest bekende en recentste periode uit de geschiedenis van de stad is de Tweede Wereldoorlog. Toch is de tijd voorafgaand aan deze gebeurtenis ook zeer indrukwekkend. Hoewel de stad relatief jong is, hoort Berlijn thuis in het rijtje van steden met een rijke geschiedenis.

Om precies te zijn is Berlijn in 1307 ontstaan. Dit gebeurde omdat de stad samen met Cölln een gemeenschappelijk bestuur kreeg. Pas veel later vanaf 1451 ging Frederik II de scepter zwaaien over de Duitse stad. Veel steun van de bevolking kreeg het lid van de Hohenzollern-dynastie echter niet. Toch floreerde de stad onder deze familie. Toen Frederik III zichzelf tot Koning van Pruisen kroonde, werd Berlijn zelfs een koninklijke stad. De geschiedenis van Berlijn nam in deze periode een behoorlijke vogelvlucht.

Er werd volop geïnvesteerd in prachtige architectuur waarmee de binnenstad aanzien kreeg. Dit gebeurde veelal onder de bezielende begeleiding van Knobelsdorff. Een bekende Duitse architect. De architectonische gebouwen zijn nu nog waarneembaar aan bijvoorbeeld “Unter den Linden”. Hoewel de Hohenzollern-dynastie ruim 500 jaar geregeerd had over Berlijn, kwam daar omstreeks 1800 een einde aan. Napoleon bezette de Duitse stad en de groei leek verder weg dan ooit.

Berlijn als hoofdstad van het Duitse Rijk

Toen Napoleon en zijn mankrachten Berlijn lieten voor wat het was, krabbelde de stad weer voorzichtig op. De economie van de stad zat weer in de lift en Berlijn expandeerde in een razend tempo naar een rijke stad met uitstekende economische vooruitzichten voor zijn inwoners. Om die reden werd de stad in 1871 de hoofdstad van het Duitse Rijk. De opbouw van de stad Berlijn leek vanaf die tijd niet stuk te kunnen. Beroemde architecten werden aangetrokken om de stad te voorzien van charme en allure.





Namen zoals Schinkel en Lenné mogen dan ook niet vergeten worden in de geschiedenis van Berlijn. Hoewel de rijke stad Berlijn qua inwonersaantal bleef groeien kondigde dat toch een omslag aan. De welvaart van Berlijn stagneerde waardoor veel inwoners zichzelf amper konden blijven voorzien in het levensonderhoud.

Alsof dat nog niet desastreus genoeg was voor de welvaart van deze Duitse stad, begint in 1914 de Eerste Wereldoorlog die de stad nog verder tot een dieptepunt brengt. Daarna telde de hoofdstad van het Duitse Rijk enkele miljoenen inwoners terwijl de omstandigheden nog steeds erbarmelijk waren. Toch krabbelde de tot Republiek benoemde stad langzaam uit zijn schaduw. De Gouden Jaren '20 waren in aantocht en dat bracht Berlijn een rijke culturele samenleving.

De impact van de Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog begon voor Berlijn in 1939. Deze diep trieste periode heeft verwoesting en verderf op zijn naam staan. Onder leiding van Adolf Hitler werd de stad benoemd tot hoofdstad van het Derde Rijk. Toen de Russen uiteindelijk in 1945 Berlijn bezetten, kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Helaas was er in die periode weinig meer over van de ooit zo florierende Duitse stad. Berlijn werd het decor van de Koude Oorlog en de stad werd uiteengereten.

West-Duitsland werd door de Amerikaanse en Engelse geallieerden goed verzorgd. Oost-Duitsland moest daarentegen zelfredzaam zijn wat amper lukte. Veel later in 1949 werd de Duitse Democratische Republiek opgericht met Oost-Berlijn als hoofdstad. Bonn werd de hoofdstad van Bondsrepubliek Duitsland. De grote vlucht naar het veel rijkere West-Duitsland begon.



Daar werd in 1961 abrupt een einde aangemaakt door het aanbrengen van een fysieke grens. Eerst met prikkeldraad. Toen al snel bleek dat dat niet afdoende werd, kwam er zwaarbewaakte grenszone met drie meter hoge betonnen muren. Dit fenomeen kennen we als de Berlijnse Muur. De Muur spleet Berlijn in twee helften: aan de ene kant het armere socialistische Oost-Berlijn en aan de andere zijde het veel rijkere West-Berlijn. Wie stiekem de overtocht waagde moest dit bekopen met zijn of haar leven. Het is moeilijk voor te stellen dat De Muur pas in 1989 werd afgebroken. De val van de Berlijnse Muur is een belangrijk moment geweest binnen de geschiedenis.





Het was onderdeel van een opeenvolging van gebeurtenissen die leidden tot het verdwijnen van het IJzeren Gordijn, het uiteenvallen van het Warschaupact en uiteindelijk het einde van de Sovjet-Unie.

De hereniging

Een jaar later, in 1990, werd Berlijn opnieuw benoemd tot de hoofdstad van Duitsland. Omstreeks deze periode heeft de Bondsregering weer zijn intrek genomen in de stad. De bijeenkomsten vinden nog altijd plaats in de Bondsdag welke gevestigd is in de oude gerestaureerde Rijksdag met zijn indrukwekkende glazen koepel. De Rijksdag is niet voor niets één van de meest indrukwekkende bezienswaardigheden uit de geschiedenis van Berlijn.

Het eerste decennium na de hereniging was geen sprake meer van grenzen, maar nog wel van een stad die uit twee delen leek te bestaan. Het proces van de herinvoering van democratie en een kapitalistische samenleving is er eentje die niet van de een op andere dag gedaan is. Dat kost jaren. Dit kon je in de jaren negentig van de twintigste eeuw goed zien. De welvaart heeft het voormalige Oost-Berlijn stap voor stap bereikt.

Berlijn in de 21e eeuw

Tegenwoordig is Berlijn een bruisende en welvarende stad. De sporen van de tweedeling vervagen en het kapitalisme drukt steeds meer een stempel op het vroegere communistische Oost-Berlijn. Waar vroeger sociale woningbouw het straatbeeld domineerde, daar zie je nu steeds meer modernere nieuwbouwcomplexen met dure koopappartementen.

Kortom; Berlijn is een stad die een hele geschiedenis heeft meegemaakt. Een mooie stad die veel verschillende zaken te bieden heeft!

We hopen er samen met jullie weer een supergezellige en natuurlijk ook leerzame reis van te maken.

Ruud Loeffen, Eddy van Oorschot, Deborah van Ham, Eric van Nunen, Iris Cadot en Weemke Weck.





Kamerindeling

Zodra het aantal bedden per kamer bekend is maken we de indeling. Dit kan ook in de bus gebeuren op weg naar Berlijn.

Zijn er dringende vragen omtrent kamerindeling, kun je bij mevr. Weck terecht.





Wat moet je allemaal meenemen?

- Gepaste kleding*
- Goede loopschoenen (dames; geen hakken, want we maken flinke wandelingen.)*
- Evt. medicijnen (pillen tegen wagenziekte e.d.)*
- Zonnebril (zonnetje kan ook in de winter pittig zijn)*
- Dikke sokken*
- Regenkleding*
- Warme truien*
- Handdoeken (2x)*
- Zwemkleding*
- Evt. fototoestel*
- Warm jack / jas*
- Sjaal/handschoenen/muts*
- Rugzakje of kleine tas (met veiligheidsspeld)*
- Geld ± € 75,-*
- Toiletpullen (tandpasta/borstel, deodorant, zeep, gel, geurtjes, enz.)*
- Kaarten en/of andere spelletjes*
- Identiteitsbewijs / Paspoort**
- Verzekeringspas**





In welk hotel verblijven we?

Hostel:
A & O Berlin Mitte
Köpenicker Str. 127-129
Deutschland - 10179 Berlin





Hoe kun je ons bereiken?

Voor de leerling:

Bij aankomst in Berlijn krijg je van ons, in de bus , het telefoonnummer van een aantal van de begeleidende docenten. Het adres van het hotel staat in dit boekje. Maak er een foto van!

Voor de ouders:

Indien er voor vertrek vragen zijn, kunt u de begeleidende docenten bereiken via de school en mail!

Tijdens de reis kunt u dhr. Willems & mevr. van den Hurk (teamleiders) voor vragen bereiken. Zij zijn bereikbaar via het nummer: 0412 – 224140





Gedragsregels

1.

Houd je aan de algemene omgangsnormen. Heb respect voor een ander en voor de eigendommen van anderen. Gedraag je gezellig. Vergeet niet dat we ergens te gast zijn, dus gedraag je zoals het hoort!

2.

Het gebruik van alcohol, drugs, roken/vapen en energydrinkjes is verboden.

Indien deze toch meegenomen worden, mogen deze door docenten worden ingenomen (Tassencontrole kan plaatsvinden).

3.

Laat diegenen slapen die willen slapen en kom niet bij anderen op de kamer. **Het is de bedoeling dat het om 24:00 uur stil is.** We logeren in een hotel dus er zullen ook andere gasten verblijven die graag willen slapen.

4.

Zorg ervoor dat je de hotelkamers fatsoenlijk houdt. We betalen een borg van 1000 euro. Deze willen we graag terug ontvangen!

5.

Wanneer je de groep bent kwijtgeraakt of op een andere manier in de problemen bent gekomen, bel dan meteen naar het mobiel telefoonnummer van de docenten.

6.

Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan op een normale manier. Dus bijvoorbeeld niet tijdens het eten, niet tijdens een rondleiding of andere gezamenlijke activiteiten.

7.

Petten e.d. zetten we tijdens het eten af.

8.

Let op: In Berlijn zijn zakkenrollers zeer actief. Pas op je spullen!

Tip: neem een veiligheidspeld mee om de rits van je tas vast te maken





Reisprogramma

Dinsdag 16 januari 2024

- 06:45 uur Iedereen aanwezig op school (bij bordes)
07:00 uur vertrek bus naar Berlijn
Tussenstop Gedenkstätte deutsche Teilung Marienborn
Ca 16:00 uur Aankomst hostel
Ca. 16:45 uur Vertrek te voet naar de stad (Alexanderplatz)
ALEXA (1 uur vrije tijd) - Weltzeituhr - Rotes Rathaus- Neptunbrunnen- Fernsehturm-
Brunnen der Völkerfreundschaft
19:30 uur Avondeten: Berlin Hofbräu
Avond wandeling terug naar hostel

Woensdag 17 januari 2024

- 8:00 uur Ontbijten en zwemspullen in de bus leggen.
9:00 uur Vertrek naar Eastside Gallery (30 min lopen)
10:00 uur Mauer Museum
11:30 uur Vertrek per bus naar Sachsenhausen
12:30 uur Lunch in Sachsenhausen
13:00 uur rondleiding in 3 groepen (o.l.v. mw. Van Ham/ men. Loeffen en mw. Weck)
15:30 uur Vertrek naar Tropical Islands
17:00 uur aankomst en zwemmen
19:00 uur eten gezamenlijk
21:00 uur omkleden
21:30 uur Vertrek per bus naar A& O
Ca. 22:45uur aankomst





Donderdag 18 januari 2024

- 8:00 uur ontbijten
- 8:45 uur Met de bus naar de Berliner Dom
- 9:00 uur Bezoek Berliner Dom en Kuppel
- 10:00 uur Te voet via Unter den Linden naar:
Brandenburger Tor
Reichstag
Holocaustmonument
Potsdamerplatz / Mall of Berlin Lunch op eigen gelegenheid en vrije tijd
- 13:30 uur verzamelen
Checkpoint Charlie
Topographie des Terrors
- 15:15 uur Berlin Story Bunker audio tour (HITLER – WIE KONNTE ES GESCHEHEN?)
- 17:30 uur Vertrek van Story Bunker te voet naar het eten
- 17:45 uur Paulaner Wirtshaus
- 19:15 uur Vertrek naar Theater te voet (5 min)
- 20:00 uur Blue Man Group (Bluemax Theater)
- 22:30 uur Vertrek naar A&O (Met de Bus)

Vrijdag 19 januari 2024

- 7:30 uur ontbijten en spullen inpakken
- 08:00 uur opruimen en koffers in de bus zetten
- 8:30 uur vertrek per bus via KaDeWe en Kaiserwilhelm Gedächtniskirche naar Zoo Berlin
- 9:00 uur Bezoek Zoo & Aquarium
- Tussendoor Lunch op eigen gelegenheid in de dierentuin (Denk aan wat te drinken/eten voor in de bus)
- 12:00 uur vertrek naar Nederland
- Ca. 21:00 uur Terug in Oss en dan kan een weekend uitrusten beginnen!

